

Uit het leven van ... Arjan

MIJN ZELFVERTROUWEN VLOOG OMHOOG

We gingen vliegeren! Ik had nooit gedacht dat ik dat nog zou kunnen. Het was zo gaaf, dicht bij de zee, de wind in mijn gezicht en in mijn vlieger.

*Heerlijk om met die wind te spelen en kracht van de wind in mijn vlieger te voelen. Ondanks mijn beperking kon ik de kite spectaculaire figuren laten maken. Ik realiseerde me, als ik dit kan.... dan kan ik weer iets samen met mijn jongens gaan doen. Deze ervaring was goed voor mijn zelfvertrouwen. - **Arjan***

